

03-02-2013: Αποδήμησε εις Κύριον...Στέλλα Κορρέ-Σιδερή



Μια χαρακτηριστική φυσιογνωμία της Κωμιακής, μας αφήνει χρόνους, περνάει στην αιωνιότητα.....

Η Στέλλα Κορρέ Σιδερή, η Σιδεροστέλλα, η Στέλλα του Φραγκούλη όπως την ήξεραν όλοι, έφυγε από τη ζωή...πλήρης ημερών, ύστερα από πολλά προβλήματα υγείας που είχαν συσσωρευτεί σ αυτήν, το τελευταίο διάστημα και είχε μεταφερθεί στην Αθήνα.

Αν και άτομο με ειδικές ανάγκες, ποτέ δεν το έβαλε κάτω, ποτέ δεν ένιωσε τον εαυτό της κατώτερο των άλλων....αγωνίζονταν από μικρή στα κτήματα, κάνοντας όλες τις , κοπιαστικές για μια γυναίκα, γεωργικές εργασίες....έσκαβε, έσπερνε, είχε αμπέλια και γενικά ήταν ένας κανονικός αγρότης....

Θα λείπει από την Εμπαλωμένη, όπου για πολλές δεκαετίες μοιράζονταν τα ποτίσματα απ τη στέρνα, με τους αείμνηστους Ραυτογιάννη, Ραυτοστελιανό και Νικολάου και παρόλες τις προστριβές που είχαν πότε πότε, δεν κρατούσε κακία και πάντα ζητούσε τη βοήθειά τους σε μια δύσκολη στιγμή...Τις περισσότερες φορές, την έβρισκες μέσα στο δρόμο για να..... «ξαονίσει τον αό» και να πάει το νερό στο χωράφι της, ή αν είχε τελειώσει τις δουλειές της, έψαχνε αμάξι για το χωριό...

Επίσης, θα λείπει από το Γκισιμέ, τη Χωστή, τα Ισώματα, του Τσουλάκι για τα καρύδια, και γενικά απ όλο το χωριό....

Ήταν συχνός επισκέπτης στα χωριά και τη Χώρα, με σκοπό την προώθηση των προϊόντων της και , φυσικά, τακτική πελλάτισα στα λεωφορεία.....

Η κηδεία της αείμνηστης Στέλλας θα γίνει στην Κωμιακή, εφόσον λήξει η απεργία στα πλοία και μπορεί να μεταφερθεί στα ..πάτρια εδάφη...

Καλό ταξίδι, Στέλλα